

Washington

Det finns de som tror att storstaden New York är USA:s huvudstad, men så är det inte. Huvudstaden heter Washington, där presidenten har sitt säte i det världsberömda Vita huset. Och det är inte den enda sevärdheten. Eller som någon sa; "So much to see, in Washington DC"

Vinjett

Det finns två Washington i USA vilket inte alltid är så lätt att hålla isär. Dels finns staten Washington men också staden Washington som ligger i en helt annan del av landet. Det är staden Washington vi ska besöka och den ligger i "District of Columbia" som förkortas med ett DC. efter ortsnamnet Washington. Columbiadistriktet ligger inte i någon delstat utan är ett administrativt område vars gränser sammanfaller med staden Washington.

Washington ligger utmed Potomacflodens västra strand och har ca 600 000 invånare. Beslutet om stadens grundande togs 1790 och det var USA:s första president George Washington som både valde platsen för stadsbygget och som gav den dess namn. Presidenten bor och verkar i Vita huset som kanske är världens mest kända byggnad.

Washington D. C. är en stad som till stor del präglas av politik. Inte nog med att världens mäktigaste president och dennes regering sitter här. Även kongressen har sitt säte i Washington. Kongressen är USA:s högsta lagstiftande församling och består av två delar; senaten och representanthuset. Kongressen håller till i Capitolium som är en byggnad som ofta förekommer i nyhetssändningar och andra media.

Washingtons sevärdheter präglas förstås till stor del av den politiska historien. Förutom Vita huset och Capitoleum finns här Lincolnmonumentet med en gigantisk staty av en sittande Abraham Lincoln som var president i USA från 1861 till 1865. Men monumentet är också känt för en annan, symboliskt mycket viktig händelse. Det var nämligen på trappan till monumentet som den svarte amerikanske medborgarrättsrörelsens frontfigur Martin Luther King höll sitt berömda tal för arbete och frihet 1963 präglat av de kända orden "I have a dream..."

Men Washington är inte bara politik. För den flygintresserade finns The Air and Space Museum. Här kan man beskåda t ex bröderna Wrights omtalade flygmaskin, Charles Lindberghs "Spirit of St Louis" som var det flygplan med vilket han blev den förste att korsa Atlanten non-stop mellan Long Island utanför New York och Paris i Frankrike. Men det är inte bara riktigt gamla plan som ställs ut här. Överljudsplanet Concorde som i första hand användes för resor mellan Paris, London och New York finns på det här museet.

Reser man över floden Potomac till den östra stranden är man inte längre i Washington DC men väl i Arlington i delstaten Virginia. Vi vill ändå göra ett besök här för att se Arlingtonkyrkogården. Här har över 300 000 människor fått sin sista vila. De som har begravts här kan vara amerikanska soldater som stupat i krig, krigsveteraner, tidigare krigsfångar men också presidenter. Här i Arlington ligger även Pentagon, det omtalade femkantiga stora hus som rymmer USA:s försvarshögkvarter.

Vårt korta besök i Washington är över och vi packar väskorna och fortsätter vår upptäcktsfärd till någon annan av världens stora städer.